

*Je was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd aan de mensen rondom jou.
Dit is het beeld dat wij van je bewaren.*



De heer

Aimé HANSSENS

echtgenoot van mevrouw Julienne Robijns

Hij werd geboren te Erondegem op 18 juni 1930
en is rustig van ons heengegaan te Herdersem op 18 maart 2024,
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de Gudula Confrérie

Dit melden u met diepe droefheid:

Julienne Robijns

zijn echtgenote

Erwin en Myriam De Bruecker-Hanssens

zijn kinderen

Inge De Bruecker

Arne en Liesbeth Gevaert-De Bruecker

zijn kleinkinderen en petekind

Harry en Christine Laevers-Baelus

zijn nicht en echtgenoot

De families Hanssens, Robijns, Rottiers en Van Nieuwenborgh.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de parochiale kerk van Sint-Martinus te Moorsel,

op zaterdag 23 maart 2024 om 12.00 uur,

gevolgd door de bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats van Moorsel.

Samenkomst in de kerk.

U kan een laatste groet brengen aan Aimé in het rouwcentrum Kris Janseghers,
Rijgerstraat 46 te Moorsel, op vrijdag 22 maart van 17.00 tot 18.30 uur.

Rouwadres
RC Kris Janseghers- P/a familie Hanssens
Rijgerstraat 46, 9310 Moorsel
online condoleren : www.janseghers.be